



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Αριθμ. Πρωτ. 1007

Χαλκίδα, 30 Μαΐου 2022

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 132^η

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρόσι
Τόν Ιερό Κληρονομίαν τόν εύσεβη Λαό
τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων.

Θέμα: «Περί τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος»

Αγαπητά μου πνευματικά παιδιά,

Έχει καθιερωθεῖ ή 5^η τοῦ μηνός Ιουνίου ώς ήμέρα προστασίας τοῦ περιβάλλοντος.

Μέ τήν βεβαιότητα ὅτι τό θέμα αὐτό πρέπει νά μᾶς ἀπασχολεῖ σοβαρά ὅλο τό χρόνο και ὅχι μόνο μιά μέρα, νά ἀποτελεῖ στάση ζωῆς και ὅχι μιά ἀπλή ἐπέτειο και μέ νωπές ἀκόμη τίς πληγές, πού πέρυσι προξένησαν οἱ φωτιές στό Νησί μας και στίς καρδιές μας, ἐπικοινωνῶ μαζί σας, ὅχι γιά νά ἐκπληρώσω ἔνα τυπικό καθῆκον, ἀλλά γιά νά θυμίσω σέ ὄλους μας, ὅτι αὐτός ὁ κόσμος, πού μᾶς περιβάλλει και στενάζει, είναι ἀνεκτίμητο δῶρο τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους!

Πολλοί τό λησμονοῦν αὐτό και θεωροῦν πάντα τά όρατά προϊόν τῆς τύχης ἢ ἄλλων φαινομένων, πού συνέβησαν κάποτε ἀνεξέλεγκτα, δίχως τήν στοργική θέληση, τήν σοφή ἐπίβλεψη και τήν πρόνοια τοῦ Θείου Δημιουργοῦ. Πρόσι αὐτούς ὁ Απόστολος Παῦλος λέγει τό ἔξῆς λογικό ἐπιχείρημα: «Κάθε σπίτι κατασκευάζεται ὅχι ἀπό μόνο του,

ἀλλά ἀπό κάποιον ἄνθρωπο. Ἄν, λοιπόν, ἔνα σπίτι προϋποθέτει δημιουργό, τότε τά πάντα κατεσκεύασε ὁ Θεός! (Εβρ. 3, 4).

Ἄλλοι πάλι αἰσθάνονται ως παντοδύναμοι κυρίαρχοι τῆς φύσεως, τήν όποια δέν διαχειρίζονται μέ αγάπη, ἐπί ἀποδώσει λογαριασμοῦ, ἀλλά τήν καταδυναστεύουν τυραννικά καί τήν ἐκμεταλλεύονται ἀχόρταγα.

Ὑπάρχουν φυσικά καί ἐκεῖνοι πού τονίζουν ύποκριτικά τήν συνετή διαχείρισή της στήν θεωρία, ἐνῶ στήν καθημερινή πράξη ἀσχημονοῦν σέ βάρος της καί παντοιοτρόπως τήν κακοποιοῦν καί τήν μολύνουν. Προτιμοῦν τήν ἔξυπηρέτηση τῶν ἀτομικῶν τους συμφερόντων, καλύπτονται μέ τήν δύναμη τῆς θέσεώς τους καί τήν ἰσχύ τοῦ πλούτου τους καί φυσικά δέν λογοδοτοῦν σέ κανένα γιά τίς φανερές καί κρυφές ἀδικες καί ἐγκληματικές πράξεις τους.

Ομως, καί κάποιοι πού ἀνήκουν καί δραστηριοποιοῦνται σέ οἰκολογικά κινήματα δέν βλέπουν τό γενναιόδωρο χέρι τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τοποθετοῦν τήν φύση δίπλα, σέ ισότιμη θέση μέ τόν κτίστη της καί δημιουργό της, ἀπολυτοποιῶντάς την καί θεοποιῶντάς την.

Ἀλήθεια, πόσο τραγικός γίνεται συχνά ὁ ἄνθρωπος, ὅταν εἶναι πρόθυμος νά πιστεύσει τά μεγαλύτερα παραμύθια, ὅχι ὅμως τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ἢ νά τρέχει δουλικά πίσω ἀπό τόν μισόκαλο ἐχθρό του τόν διάβολο, ὅχι ὅμως νά ἐμπιστεύεται Ἐκεῖνον πού τόν ἀγάπησε μέχρι σταυρικοῦ θανάτου! Ἔτσι αὐτοκαταδικάζεται, βασανίζεται καί βασανίζει, κινούμενος στά ἄκρα καί περιφρονῶντας τήν μέση ὁδό τῆς ἴσορροπίας! Καί ἐν προκειμένῳ ἄλλοτε κακοποιεῖ τήν φύση καί ἄλλοτε τήν θεοποιεῖ. Καί στίς δυό περιπτώσεις γίνεται ἀχόρταγος, ἀχάριστος καί ἀπιστος εἰδωλολάτρης!

Ἡ Ἐκκλησία μας, ως σῶμα Χριστοῦ, εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί, συνεπῶς, φανερώνει καί διδάσκει τήν Ἀλήθεια. Μᾶς θυμίζει ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἐδημιούργησε ἐκ τοῦ μηδενός καί μᾶς ἔθεσε ως κορωνίδα ὅλων τῶν δημιουργημάτων Του. Μᾶς ἔχάρισε τόν παράδεισο τῆς τρυφῆς μέ ἐντολή «ἐργάζεσθαι καί φυλάσσειν» (Γεν. 2, 15). Καί πάντως μᾶς καλεῖ νά λατρεύουμε, ως θεόφρονες, μέ ὅλη μας τήν καρδιά τόν Δημιουργό μας καί στήν ἵδια μέ Ἐκεῖνον θέση νά μήν τοποθετοῦμε κανένα καί τίποτα.

Τά τελευταῖα χρόνια ἡ ἵδια ἡ φύση κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου καί μέ τά λεγόμενα ἀκραία καιρικά φαινόμενα, πού ὅλο καί γίνονται συχνότερα, μᾶς καλεῖ σέ μετάνοια καί ἐπαγρύπνηση. Ἡς ἀκούσουμε τούλαχιστον αὐτό τό ἐγερτήριο σάλπισμα.

Σᾶς καλῶ, λοιπόν, ὅλους μέ αὐτό τό ἐκκλησιαστικό πνεῦμα, πού εἶναι πιό ἀπαιτητικό ἀπό τό κοσμικό φρόνημα, νά προστατεύσουμε ὅ,τι μᾶς ἔχει ἀπομείνει καί ὅ,τι ἐκ τῆς τέφρας του ἀναγεννᾶται. Πρέπει ὁ καθένας μας νά ἀναλάβει τίς εὐθύνες του, ὥστε νά μήν μολύνουμε πλέον τίς θάλασσες καί νά μήν καταστρέφουμε τό περιβάλλον. Νά προστατεύσουμε τό ύπόλοιπο πράσινο τοῦ τόπου μας. Μήν ἀδιαφορήσουμε στό νά καθαρίσουμε τίς ἀκτές τῆς θάλασσας, τίς αὐλές τῶν σπιτιῶν μας καί τά κτήματά μας!

Μήν περιμένουμε κάποιος ἄλλος νά τά φροντίσει. Εἴμαστε ὅλοι συνυπεύθυνοι γιά ὅ,τι κακό συμβαίνει. Βεβαίως, ὅλοι θά θέλαμε νά γνωρίζουμε τά πορίσματα τῶν ὅποιων ἐρευνῶν ἔγιναν στόν τόπο μας γιά τήν περυσινή ἀπερίγραπτη καταστροφή... Πολλά ἐλέχθησαν ἀπό διαφόρους... Πιστεύω νά συμφωνοῦμε ὅλοι πώς ή σιωπή καί ή ἀτιμωρησία, ἐάν διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις, δέν εἶναι καλές ἐπιλογές...

Ωστόσο, ὅλοι πρέπει ἐθελοντικά νά ἐπιστρατευθοῦμε στόν ἀγῶνα τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, μέ τόν συντονισμό τῶν ἀρμοδίων. Αγαπητά μου παιδιά,

Στῶμεν καλῶς!!! Μήν ἀσεβοῦμε στό Θεό! Μήν ἀδικοῦμε τόν ἔαυτό μας! Μήν ἀδιαφοροῦμε γιά τήν συνέχεια τῆς ζωῆς καί τά παιδιά μας. Άς διαφυλάξουμε ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει, ὥστε ή μέχρι πρό τινος ὅμορφη καί καταπράσινη Εύβοια νά μή μεταβληθεῖ σέ κρανίου τόπον...

Φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ Ζῶντος! (Ἐβρ. 10, 31)

Καί ἀσφαλῶς, φροντίζοντες τά γήινα, μήν λησμονοῦμε τόν αἰώνιο προορισμό μας: δηλαδή τήν οὐράνια ποθεινή πατρίδα μας!

Ἐπί τούτοις διατελῶ,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



Ιωάννης Χριστόφορος

Σημείωση (πρὸς τοὺς Ἐφημερίους): Η παροῦσα Ἐγκύκλιος νά μελετηθῇ καλῶς καί νά ἀναγνωσθῇ εὐκρινῶς, στό ἐκιλησίασμα τῆς 5^{ης} Ιουνίου, πρό τῆς Απολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας.

Εσωτερική Διανομή:

Ἄρχειον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.